

7 Bijbelse lessen om van dromer doener te worden

*en waardoor ik met het
volste vertrouwen
(on)zekerheden losliet*



**Jozua &
Kaleb**

The background features several overlapping, semi-transparent light blue shapes that resemble stylized leaves or petals, scattered across the white page. The text is centered and reads:

**LEES IN DIT E-BOOK
HOE JE OP EEN
BIJBELSE MANIER**

VAN DROMEN

NAAR DOEN GAAT

Maar eerst even dit:

Angst

Onzekerheid

De mening van mijn partner

Te weinig kennis of ervaring

Te weinig financiële middelen

Welke van de deze hiervoor genoemde 'reuzen' heeft ervoor gezorgd dat jij op dit moment nog niet je ultieme droomplan hebt waargemaakt?

Je moet natuurlijk eerst weten wat nu jouw diepste verlangen is. Sta even een paar tellen stil bij de volgende vraag:

Stel, dat alles mogelijk is. Wat zou jij morgen doen?

Of anders gezegd:

Waar lig jij 's nachts wakker van?

Jouw droomplan kan zijn het starten van een stichting of bedrijf, maar ook betrokken raken bij een evangelisatiecampagne of uitgezonden worden voor ontwikkelingswerk, of juist in je eigen omgeving meer getuige zijn van Jezus' liefde door kinderfeestjes te organiseren voor kinderen die vrijwel nooit feestjes vieren.

Even voor de duidelijkheid: We hebben het hier niet over verlangens waar alleen jij beter van wordt.

Maar juist die dromen en ideeën waarmee jij iemand anders mee van dienst bent.

De belangrijkste vraag is misschien wel:

Wat heeft er voor gezorgd dat je tot nu toe nog niet jouw droomplan uitvoert?

Het kan ook goed zijn dat jij al 5 keer gestart bent en opnieuw na 3 weken de handdoek in de ring hebt gegooid. Alle negativiteit, onzekerheid, onkunde zorgden ervoor dat je niet het vertrouwen had om door te pakken.

Je droomplan staat in de kast.

Herken je dit? Dan is dit e-book voor jou.

Wist je dat het mogelijk is wél jouw droom te realiseren?

Soms spreek ik mensen aan als CEO van hun droomplan. Jij bent degene die dit diepste verlangen hebt. En jij bent ook degene die de keuze heeft om in afhankelijkheid van God dat verlangen te realiseren.

Met jouw verlangen wil je tot zegen zijn.

Wil je vruchten dragen.

Wil je meer dan wat nu de realiteit is.

Meer van Gods Geest door jou heen.

Meer duidelijkheid.

Meer vertrouwen

Meer impact in de levens van de mensen om je heen.

De 7 lessen die jij straks gaat leren, zijn niet makkelijk.

En het ligt niet aan God dat jij nog niet aan de slag kan om volledig in je bestemming te wandelen.

Wat mis ik dan?

Jozua en Kaleb waren de enige twee van de twaalf verspieders die het beloofde land uiteindelijk introkken. Tijdens de verspiederstocht waren ze jonge leiders. Stonden ze misschien wel net als jij nu, aan het begin van een nieuwe stap.

Volgens Numeri 14:24 hadden zij een andere geest om juist wel vol passie en kracht de belofte van God te geloven en God te gehoorzamen.

In het levensverhaal van Jozua en Kaleb zitten enorm veel levenslessen verborgen. Met 'I Am' ga jij van deze twee leiders leren. Hoe ze in vertrouwen het droomplan van God voor hun leven ontplooiden.

Met Gods kracht kun jij dat ook.

En belangrijk is om jezelf opnieuw deze vraag te stellen:

Waar lig ik wakker van?

Omdat je daarmee tot het diepste van jezelf komt.

Ik lig wakker van wie wij zijn als lichaam van Christus. Zijn *wij* nu de kerk?
Hebben wij nu echt die impact waarvoor God ons roept?

Ontplooien *wij* de gaven en talenten die God ons geeft?
Ik denk het niet. Niet voor de volle 100%. En dat doet pijn.

Dáár lig ik wakker van.

Zolang er armoede is, zolang er oorlog is, zolang er onrechtvaardigheid is, is het koninkrijk van God nog niet vervuld en hebben wij een opdracht om discipelen van Jezus te zijn. Nu, hier op aarde.

En ik heb geleerd om dát als eerste toe te passen bij mezelf.

Wáár lig ik wakker van?

De organisatie 'Jozua en Kaleb' is een middel om mijn leven te ontplooien, maar veel meer om God en jou te dienen.

"If you want to serve Gods purpose, serve Gods people."

En jij bent net als ik onderweg om te leven tot eer van God.

Je wordt niet gedwongen, het hoeft niet. Je bent niet verplicht. Ik wil je vooral aanmoedigen:

Laat je niet meer tegenhouden door:

Angsten

Onzekerheden

Gebrek aan kennis

Te weinig financiële middelen

Of welke reus je ook maar kunt opnoemen.

Dat verlangen dat God in jou heeft gelegd, mag gerealiseerd worden.

Hoe doe je dat?

Dan komen we bij dé 7 bijbelse lessen die ik eerlijk gezegd eerder had willen leren, maar die God mij pas gaf op het moment dat ik er klaar voor was.

En die deel ik graag met jou.

Deze wijsheden komen rechtstreeks uit Gods Woord.

Je kunt ze terugvinden in Numeri 12, 13 en 14. Dit is dé basis van onze organisatie 'Jozua en Kaleb'.

Trouwens, in de loop van de tijd hebben we verdieping en verbreding toegevoegd door kennis te gebruiken van onder andere de volgende personen:

Ben Tiggelaar, Joël Aerts, John Wycliffe, Rabi Jonathan Sacks, Craig Groeschel, Bruce Wilkinson, George Kohlrieser, John Maxwell, Liz Fork Bohannon, Brené Brown, Sabry Suby en anderen.

HIER ZIJN DÉ 7 LESSEN:

Wat jouw droomplan ook is. Een stichting starten, karaktergroei, evangelisatie.. you name it. Deze wijsheden kun je altijd toepassen en je zult geestelijke, persoonlijke en zakelijke groei ervaren.

1) Laat God je complete hart vernieuwen

(Maar dan ook écht!)

2) Maak optimaal gebruik van je netwerk

(Juist vanuit de thuisbasis)

3) Presenteer nu al het grootst mogelijke resultaat

(Aan iedereen die het wil zien en horen)

4) Laat je reuzen verbleken door de glorie van God

(Vertel God niet alleen hoe groot je problemen zijn, vertel je problemen hoe groot God is)

5) Bid en spreek de overvloeiende genade van God uit over de mensen waar je bij betrokken bent

(Zodat jij en zij groeien!)

6) Vertrouw én handel naar de belofte die God jou gegeven heeft

(Vertrouwen in God is handelen naar wie God is en wat Hij belooft)

7) Leef actief de overweldigende kracht van Gods Geest

(Iedere dag en wandel dagelijks in jouw bestemming en je bent tot zegen voor je omgeving)

We gaan nu stap voor stap de 7 lessen langs.

Je zult vanzelf merken dat de lessen - als jij ze serieus toepast in je eigen leven - voor een aantal schaaft momentjes in je leven zorgen. Maar dat geeft niet. Wil jij Gods toekomst in? Dan moet je regelmatig iets van jezelf achter laten.

Spoiler alert:

Deze lessen hebben meerdere keren - in zowel het voorbereidings- als uitvoeringsproces - ervoor gezorgd dat ik mijn eigen verantwoordelijkheden, domme acties en overmoed eerlijk onder ogen moest durven komen.

Bij mij draaide het al snel om *mijn droom*.

Maar, je zal in dit proces ontdekken dat het niet draait om jouw droomplan, maar om Gods verlangen voor jou.

Het gaat om Gods droomplan voor jou. Niet andersom.

Er staan trouwens ook een aantal opdrachten in én je krijgt nog de mogelijkheid om een gratis checklist te downloaden. Dit helpt jou om je diepste verlangen concreet te realiseren.

En dan ben jij tot zegen voor je omgeving. Ben je klaar voor de eerste les?

Ps. De 7 lessen zijn de basis van al onze programma's en bespreken we daar uitvoeriger.

1) Laat God je complete hart vernieuwen *(maar dan ook écht!)*

We beginnen bij Mozes. In mijn beleving hoort hij thuis in de top 5 van belangrijkste wereldleiders ooit. Hij leidde een volk uit slavernij en was tegelijkertijd de meest zachtmoedig persoon op aarde.

Aäron en Mirjam (broer en zus) waren jaloers. Zij trokken het leiderschap van Mozes in twijfel. En God sprak direct. Mirjam moest eerst in het reine komen.

Het opvallende is dat het volk op reis was naar de door God beloofde droom: *'Een land dat overvloedt'*. Je zou zeggen, dat gebeurt dan ook direct.

Mirjam moest eerst gereinigd worden. Nadat dit gebeurt was (lees Numeri 12), sprak God opnieuw. Dit keer over de toekomst. *Jouw toekomst:*

'Ga de beloofde toekomst verkennen.'

Wil jij Gods toekomst in?

Laat God compleet je hart vernieuwen.

En, wat is dan je verlangen? Kun je dat vertellen in één zin? Voor Mozes was het klip en klaar, hij ging met God en het volk Israël, uit Egypte naar Kanaän. De beloofde toekomst.

Dit gaat jou helpen:

- a)** Beschrijf je verlangen in één zin
- b)** Schrijf op welke motivatie je hebt om dit verlangen uit te voeren
- c)** Sta stil welke angsten/onzekerheden/situaties ervoor gezorgd hebben dat je tot nu toe niet dat verlangen uitvoert zoals je wil
- d)** Bid en ontdek of jouw verlangen ook Gods verlangen is voor jou

2) Maak optimaal gebruik van je netwerk *(juist vanuit je thuisbasis)*

Noem binnen 10 seconden de drie mensen die jou nu al helpen om jouw droomplan uit te voeren. Aan wie denk je?

En hoe communiceer je eigenlijk je verlangen met je thuissituatie? Welke invloed heeft dit?

En, welke doelgroep wil jij bedienen met jouw verlangen? Als je verlangen puur en alleen om jezelf draait, ben ik benieuwd hoe jij tot zegen wil zijn.

Ben je vooral op zoek naar heling en herstel voor jezelf? Dan heb je nu al een hele dappere stap gezet. Juist doordat jij jezelf durft aan te pakken, zul je daarmee tot zegen zijn voor anderen. Ook al zie je dat nu nog niet.

Jouw (nog te ontwikkelen) netwerk is van cruciaal(!) belang in het realiseren van jouw diepste verlangen. Jozua had Kaleb, maar ook tien andere leiders die de belofte van God vertraagden. Hoe gezond is jouw netwerk?

Als je je afvraagt:

"Waarom moet ik zoveel investeren in mijn netwerk?"

Kijk dan even naar de topsport. Soms hebben sporters meerdere coaches. En jij wilt ook topprestaties leveren, alleen dan met andere waarden.

Als jij je optimaal door God wil laten gebruiken, is het belangrijk dat je goed nadenkt over welke mensen je om je heen verzamelt en op welke manier jij anderen tot zegen wil zijn.

3) Presenteer nu al het grootst mogelijke resultaat *(aan iedereen die het wil horen)*

Ik vertel je een kort verhaaltje:

Ooit waren er eens een groepje mannen. Belangrijke, vooraanstaande personen. Ze waren op pad gestuurd door hun leider.

Ze moesten onderzoeken of het land dat voor hun lag, geschikt was voor hun families. Als echte ontdekkingsreizigers gingen ze op pad. De leider had specifiek de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe 'gezond' het land en de bewoners waren.

Waar lager er kansen of bedreigingen? Halverwege de reis plukten twee mannen een mega vrucht. De grootste druiventros ooit. Die was zo zwaar dat ze 'm wel met zijn tweeën moesten dragen.

Je begrijpt dat dit gaat over Jozua en Kaleb en de tien andere verspieders.

De vrucht die ze plukten weerspiegelde Gods immense toekomst.

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Johannes 15:8)

Opdracht voor jou:

- a)** Welke vrucht die Gods toekomst van jouw verlangen uitbeeld, zou je nu al kunnen plukken en presenteren?
- b)** Wat zijn de reacties van mensen aan wie je die vrucht presenteert en wat doet dat met jou?
- c)** Maak een SWOT analyse gericht op de verwachte vrucht van jouw verlangen. Wat zijn de kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes?

4) Laat je reuzen verbleken bij de glorie van God

(Vertel God niet alleen hoe groot je problemen zijn, vertel je problemen hoe groot God is)

De grootste reden dat het volk 40 jaar in de woestijn moest zwerven, was dat het volk en de tien andere verspieders God niet vertrouwden (*dat is: niet durfden te handelen naar wat God had beloofd*).

40 jaar later stuurt Jozua - als opvolger van de leider Mozes - twee mannen op pad. Deze twee mannen komen aan bij Jericho, één van de versterkte steden. Dit keer is het anders. De inwoners zijn bang voor het volk Israël en hun God.

De reus Jericho had niet voor niets een grote muur opgetrokken. Reuzen lijken groot, maar zijn stiekem altijd ergens bang voor. Hun hart is kwetsbaar.

Ga nu even terug naar jouw verlangen en

stel jezelf deze eerlijke vragen:

- a)** Welke reuzen had Jozua en het volk voor zich, voordat ze Jericho innamen? (Lees Jozua 1 en verder)
- b)** Welke reuzen heb jij die jou blokkeren om Gods beloofde toekomst in te trekken?
- c)** Maak een keuze: Is jouw droomplan realistisch of onrealistisch?

Kies je voor onrealistisch?

Lees dan Jozua 1 tot 6 nog eens en kijk dit keer specifiek naar wat God doet.

Ps. In ons nieuwste programma 'I Am' gaan we dieper in op de oorsprong van jouw reuzen en hoe je ze op een Bijbelse manier kunt verslaan.

5) Verspreid Gods genade en goedheid over iedereen

Yes! Je hebt ontdekt dat jouw plan realistisch is!

Waarom? Omdat je het niet op jouw manier doet, maar je laat leiden door Gods Geest. Je hebt diverse geestelijke lessen geleerd. Je kunt dit zakelijk en geestelijk toepassen. En ook persoonlijk.

Of jij nu een stichting wilt starten, een buurtinitiatief, een muziekband wil starten, aan de slag wil met jouw karakter zodat je meer dienend en gastvrij wordt, of wat jouw verlangen ook is. Deze zeven Bijbelse wijsheden zijn zo waardevol, omdat ze erop gericht zijn om Gods beloften voor jou te ontdekken en vervullen.

Ooit al eens bedacht hoe jouw dag eruit ziet als jouw droomplan gerealiseerd is?

Hoe is dat voor je?

Maar eerst mag je nog even nadenken over het *thema vergeving*. Wist je dat vergeving en genade ontzettend belangrijk zijn voor groei? God wilde het volk Israël vernietigen, nadat ze ongehoorzaam waren en het beloofde land niet durfden intrekken. Mozes bad om vergeving en God voegde 40 jaar leven toe aan Zijn volk.

Vergeving zorgt voor groei. Je kent vast het lijdensverhaal van Job. Maar nadat Job vergeving had gevraagd voor hem en zijn vrienden, ontving hij zelfs meer dan hij ooit had gehad.

De weg naar vrijheid en overvloed van God zit in vergeving. .

Hoe verspreid jij Gods genade met jouw droomplan? Jouw stichting, bedrijf in opstartfase, jouw karaktergroei, jouw verlangen?

6) Vertrouw Gods belofte *(en handel daarnaar!)*

Geloven in God is 1, maar vertrouwen is 2.

Vertrouwen betekent dat je in gehoorzaamheid en geloof ook handelt naar wat God zegt.

Dé reden dat Jozua en Kaleb de enige twee van hun generaties waren die het beloofde land, wel ingetrokken zijn = gehoorzaamheid in de belofte van God.

Nadat de twaalf verspieders terug in het kamp waren en verslag uitbrachten, waren het Jozua en Kaleb die de belofte van God geloofden en uitspraken.

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons (2 Korinthe 1:20).

Door je vast te houden aan de beloftes die God jou gegeven heeft, én door dit uit te spreken, worden die beloftes ook gerealiseerd. Hoe onmogelijk dit ook lijkt.

De vraag aan jou is:

- a)** Welke belofte heeft God aan jou gegeven en wat doe jij ermee?
- b)** Maak een lijst van 10 acties die je zou kunnen ondernemen, en prioriteer ze van meest belangrijk naar minst belangrijk. Wat is de eerste actie die je gaat doen?

Ps. We begrijpen dat het soms lastig is om Gods stem te verstaan. Ben je er dan van bewust dat Jezus zelf ook beloofd dat de schapen zijn stem zullen horen.

7) Leef de overweldigende kracht van Gods Geest *(niet passief, maar actief)*

Voor mij persoonlijk was dit bijvoorbeeld de keuze maken om fulltime voor 'Jozua en Kaleb' te gaan werken.

Op het moment dat ik die keuze maakte, was er financieel nog geen zekerheid. Maar de tekst: *'Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al het andere zal u gegeven worden'*, gaf mij kracht.

Gods trouw is de enige zekerheid die er is. Ik had een paar maanden eerder gebeden of ik een overvloed aan klanten mocht krijgen, zodat ik gemakkelijk de stap kon maken om fulltime voor Jozua en Kaleb te gaan. *Was dat op dat moment echt Gods kracht leven?* Ik zocht zekerheid.

Met het fulltime werken voor 'Jozua en Kaleb' is een voor mij langverwachte droom in vervulling gegaan.

Jouw droom volledig leven is mogelijk.

Gods kracht en wijsheid was ook beschikbaar voor *Willem*, een van onze eerste deelnemers. Zijn droom was om naar Zweden te emigreren om daar een gastenverblijf te starten. Hij woont daar nu.

Of *Marjon*, die al jaren een vrouwenplatform wilde starten om taboes te doorbreken. Haar platform staat nu als een huis.

Of *Mariëlle*, die haar coachpraktijk is gestart. Of *Anita*, die nu ontspannen getuige is van Jezus' liefde in haar omgeving.

Of jij.

Wat is jouw diepste verlangen?

God weet wat je nodig heb. Alles is bekend bij God.

Gods kracht is dat God doet wie Hij is en dat God doet wat Hij zegt.

Leef die kracht.

In die kracht mag jij dwars door je angsten en onzekerheden heen, jouw verlangen met God waarmaken.

Je hebt de lessen gelezen en de actiepunten toegepast. En nu?

Als jij in beweging komt, geef je God de ruimte om bij te sturen.

Het is tijd voor ons als kerk van Jezus Christus om op te staan, wakker te worden en het stukje wereld in te gaan dat God aan ons gegeven heeft.

PS. Ga nu naar de checklist '**in 23 checkpunten jouw droomplan realiteit**'. Je hebt die net als dit e-book ontvangen in je mailbox.

PPS.

Jouw verlangen eindelijk echt realiteit?

Meld je hier aan voor

I AM WITH YOU, WHEREVER YOU GO

JE GAAT BINNEN 16 WEKEN VAN DROMEN NAAR DOEN.

Lees op de volgende pagina meer informatie over ons programma **I AM**

Voor 'I AM' geldt overigens de regel:

'Niet tevreden? = **100 %** geld terug.

I AM WITH YOU WHEREVER YOU GO

Wil jij leren van Jozua en Kaleb hoe zij ongeacht allerlei teleurstellingen en tegenstand, de beloftes van God vertrouwden en daarnaar handelden? Ga van dromen naar doen.

Je hebt keuze uit twee opties:

1) Volledig online programma

met verschillende opdrachten en filmpjes op eigen tempo

2) Vier 1-op-1 coaching gesprekken en twee groepsgesprekken

plus het volledige online programma met filmpjes en opdrachten.

BENEFITS ONLINE

- + volg 'I Am' op jouw tempo
- + eigen tijd starten en afronden
- + 6 maanden toegang tot volledige online omgeving
- + mogelijkheid tot overstap naar 'persoonlijk'
- + volg 'I Am' waar en wanneer je maar wilt
- + onderdeel van community door heel Nederland

PERSOONLIJK

- + stok achter de deur door persoonlijke coach
- + traject van 16 weken
- + 1 jaar toegang tot volledige online omgeving
- + alle ruimte voor persoonlijke vragen en focus op jouw groei
- + je maakt actief gebruik van het netwerk van Jozua en Kaleb
- + onderdeel van community door heel Nederland

GA MET I AM IN 16 WEKEN

VAN DROMEN NAAR DOEN. *[Klik hier](#)*



7 Bijbelse lessen om van dromer doener te worden

In dit E-Book heb je geleerd dat het uiterst belangrijk is om:

- Jouw motivatie aan Gods motivatie te spiegelen
- Je netwerk optimaal te gebruiken
- De juiste vruchten te plukken en waarom
- Om te gaan met reuzen op je pad
- Gods goedheid overal aan iedereen te laten zien
- Te vertrouwen op Gods belofte
- Gods kracht te leven

Maurice de Korne

06-50847361

[Website](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

[LinkedIn](#)

[Facebook](#)

[Podcast](#)

